

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

ZULMA LANDRIE

echtgenote van de Heer
ALFONS VERBEURGT

geboren te Mater op 23 september 1896 en over-
leden te Oudenaarde op 20 juli 1969,
gesterkt door de HH. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

Na zovele jaren lijden is deze vrouw naar den
Heer geroepen, terug naar God waar zij de rust
en de vrede zal vinden, die ze zo verlangde.

Zij is altijd, ook en vooral tijdens haar pijn-
lijke ziekte, een voorbeeld geweest van geduld,
van moed, van berusting.

Het lijden is lange tijd haar lichaam blijven
ondermijnen, maar heeft haar moed niet kunnen
wegnemen.

Zelfs in het hospitaal kon ze zo meelijdend
over het lijdende vrouwtje in het andere bed spre-
ken, dat men de indruk kreeg dat haar goed hart
het eigen lijden verzachtte en deed verdwijnen.

Dit is de troost die haar man en haar
kinderen gelaten wordt: zij blijven de herinne-
ring bewaren aan een goede moeder die, spijt
alles, om hen bezorgd bleef.

Wij nemen geen afscheid, wij zien elkaar terug
bij de Vader die ons allen verwacht na onze taak
hier voor mekaar.

Met allen die dit offer mede opdragen voor
haar zielerust, bidden wij:

« Wij bidden U, Heer, verleen aan Uw diena-
res vergiffenis van haar zonden en zwakheden
en ontvang haar in de rust en de vrede die zij
van U verwacht. Door Christus, onze Heer,
Amen. »

De Heer Alfons VERBEURGT,

De Heer Kamiel VERBEURGT,

De Heer en Mevrouw Georges VERBEURGT-DE BOCK,

Jongejuffer Martine VERBEURGT,

Jongeheer Luc VERBEURGT,

Jongeheer Mario VERBEURGT,

De families LANDRIE, VERBEURGT en BRUYNEEL;

haar echtgenoot;

haar kinderen;

haar kleinkinderen;

DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.