

' Eer aan God in den hoge
en vrede aan alle mensen van goede wil '
(kerstboodschap van de engelen)



Wij bewaren de gedachtenis van
Mevrouw Maria LANDRIEN

geboren te Ronse op 23 december 1909,
en er godvruchtig overleden op 28 december 1992,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Het heengaan van een dierbaar familielid komt al-
tijd te vroeg. Maar niettegenstaande onze droefheid
zijn we de Heer dankbaar voor hetgeen we met haar
beleefden. Wij bewaren in ons hart het beeld van haar
eenvoud, haar glimlach, haar goedheid.

Nu zij van ons is heengegaan beseffen we wat ze
voor ons heeft betekend en bidden we de Heer dat Hij
haar zou laten delen in zijn eeuwige vreugde die Hij
aan al zijn kinderen heeft toegezegd.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort,
Hij laat mij weiden in groenende velden,
Hij brengt mij aan water waar ik rusten kan,
Hij beurt mij op en schenkt mij weer moed.

Gij leidt mijn schreden langs veilige paden
en al moet ik het duister in van de dood,
ik ben niet angstig, want Gij staat naast mij ;
uw stok, uw herderstaf schenkt mij vertrouwen.

Gij nodigt mij uit aan uw tafel
en vult de beker tot aan de rand.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

(naar Psalm 23)

Barmhartige God, schenk haar de eeuwige vrede !

Mevrouw Marie-Jeanne LANDRIEN

en de familie

danken U voor de blijken van medeleven.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.