

Onze Vader, die in de hemelen zijt...



DANKBAAR AANDENKEN

aan de Heer

HONORE, SYLVAIN LANNAU

echtgenoot van Mevrouw

CAMILLA DE PREZ

Oudstrijder 1940-45.

Medaille van de militair.

geboren te Rozebeke op 27 september 1914 en
zacht overleden te Zottegem in het A.Z. St. Eli-
sabeth op 17 september 1987.

De kerk sterkte hem met de ziekenzalving.

—
De families LANNAU, DE PREZ,
VAN DEN BRULLE en AUBEECK,

danken U van harte voor uw deelneming
en gebed.

Als een eik uit het bos, is deze man té vroeg uit de mensengemeenschap weggenomen. Steun voor zijn echtgenote en raadgever voor kinderen en kleinkinderen, rekende iedereen erop dat hij nog lange jaren allen zou nabijblijven. Zakenman en gewezen herbergier, had hij heel wat bekenden en vrienden. Na zijn verblijf te Rozebeke en op het Statieplein, was hij rustiger gaan wonen, in de schaduw van de kerk om dichters bij zijn kinderen te zijn. Aanvankelijk trof men hem nog bij kleine wandelingen, maar weldra diende hij het bed te houden tehuis en in het ziekenhuis. Hij trachtte zijn oude moed en gulheid ook op het ziekbed bij te houden. Moedig zag hij de kwaal toenemen en zijn grote zorg bleef de bekommernis voor zijn echtgenote. In de devotie tegenover Onze Lieve Vrouw, die hij van huis uit had meegekregen, heeft hij de kracht gehaald om gelijk Maria mét Jezus het lijden te aanvaarden en te dragen.

Beste Echtgenote, Lieve Kinderen en Kleinkinderen, gij weet hoe ik om u bekommerd was. Ik vertrouw u moeder toe. Vervang mij bij haar. Blijft eensgezind rond moeder en vergeet nooit wat uw ouders voor u deden ! Ik dank u voor de kleine en grote vreugden die gij mij hebt bezorgd. De Heer lone u erom. Blijft mijn aandelen in de familie bewaren. Ik vergeet u niet. Vernooft soms mijn naam eens in het gebed en de H. Mis !

O. L. Vrouw van Rozebeke, b.v.o.