

DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

GILBERT LAPAEGE

echtgenoot van Mevrouw

GERMAINE VAN CAENEGEM

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 9 mei 1918 en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op 2 september 1992, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Germaine VAN CAENEGEM.

De families LAPAEGE, VAN CAENEGEM,
COPPENHOLLE en LIMPEN,

danken U voor de blijken van medeleven
in hun rouw.

In eenvoud en stille plichtsbetrachting is het leven van de dierbare overledene voorbijgegaan. Gilbert heeft steeds getracht een goed mens te zijn, genegen en dienstvaardig voor allen.

Zijn leven was een dank tot God voor de schoonheid van Gods natuur en de dagtaak die hem telkens opnieuw zijn zorg over de mens liet aanvoelen. Geduldig heeft hij zijn lijden gedragen en gelovig en betrouwend het uur van scheiden uit Gods hand aanvaard.

Gilbert was een graaggeziene man, niets was hem teveel, altijd bereid tot inzet en dienst voor zijn familie en vrienden.

Dierbare echtgenote, dank voor uw genegenheid en liefderijke zorgen. Wij zijn samen gelukkig geweest en ons leven was met elkaar vergroeid. Moge uw liefde mij blijvend helpen met een vurig gebed.

Dierbare familie en vrienden, uw gebed weze voortaan de uitdrukking van uw genegenheid voor mij. Eens hopen wij elkaar terug te zien in de liefde van God.

Mijn Jezus barmhartigheid.