

Hoe lang voorzien ook 't overlijden,  
hoe pijnlijk ook het scheiden,  
wij weten in Gods Hand  
ligt ons eeuwig Vaderland.



VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

## MARIE-CELINA LAPAGE

weduwe in het eerste huwelijk van

**JAN-BAPTISTE GRAUWET**

en in het tweede huwelijk van

**RENÉ VANDEN BERGE**

geboren te St. Goriks-Oudenhove op 1 oktober 1896  
en zacht in de Heer ontslapen te Zottegem, in de  
kliniek Dr. Goffaerts, op 11 mei 1983, voorzien van  
het H. Sakrament der zieken.



Voor uw meebidden en meevoelen danken U :

Jérome en Clarisse Grauwet-Lapage, kinderen en  
kleinkind,  
Marcel en Andréa Grauwet-Rouckhout, kinderen en  
kleinkind,  
Roger en Simonne Seymortier-Grauwet, kinderen  
en kleinkinderen,  
Willy en Angèle Grauwet-Broekaert,  
Ghislain en Yvonne De Temmerman-Vanden Berge  
en kinderen,  
Liban en Marie-Louise Vanden Berge-De Paepe,  
De families Lapage, Grauwet, Vanden Berge, De  
Backer, Van der Haegen.

In volle meimaand heeft moeder Celina van ons  
afscheid genomen om terug te gaan naar de Vader.

Zij heeft in haar leven tweemaal ongewild afscheid  
moeten nemen. Toch bleef zij, zonder bitterheid,  
de eenvoud en de goedheid zelf.

Na een leven van hard werken voor haar zes kin-  
deren, een leven waarvoor zij dikwijls heel alleen  
stond, gaf zij zichzelf.

Zij heeft het stille geluk gekend van een schone,  
lange, oude dag, terugdenkend aan wat vroeger  
was.

Hoe dikwijls hebben wij haar meelevend, sterk  
kloppend hart mogen ervaren ! Meelevend met de  
vreugden van haar kinderen, kleinkinderen en ach-  
terkleinkinderen.

Zij beleefde mee de tegenslagen die ieder leven  
in zich draagt.

Zij bleef dankbaar om alles wat medemensen,  
kennissen en familie haar hebben geschonken ;  
gelukkig wanneer zij met een kleinigheid iemand  
kon helpen.

Zonder veel woorden was zij ons dankbaar om de  
steun en de verzorging van de laatste weken.

'' Wij blijven haar naam met eerbied noemen,  
nu zij neerdaalt in het graf,  
en Gods goedheid altijd roemen,  
die ons zulk een moeder gaf. ''

Voor al de goedheid en de zorg,  
die we van haar mochten ondervinden,  
omdat zij al die jaren ''ons moeder'' mocht zijn,  
danken we haar en de Heer.

Moge Maria, ons aller Moeder, haar mantel van  
bescherming spreiden over onze moeder en haar  
begeleiden naar het eeuwige leven.

---

Drukkerij Magerman Zottegem