

"Je zal altijd tussen ons zijn,  
meer levend dan ooit, doch gewoon onzichtbaar."



Dankbaar nemen wij afscheid van

De Heer  
**Marcel LARNO**

Weduwnaar van Mevrouw  
**Mariette VANDER HAUWAERT**

Geboren te Volkegem op 3 augustus 1938 en godvruchtig  
overleden in het Woon- en Zorgcentrum "Haagwinde" te  
Maarkedal-Maarke op 10 oktober 2000, gesterkt door  
de Heilige Sacramenten.

Lid van de Duivenmaatschappij  
"De Verdwaalde Duiven" te Horebeke

---

De families Larno, Carbonelle en  
Vander Hauwaert, Platteau, Schietecatte  
danken U  
voor uw genegenheid en uw medeleven.

De namis zal opgedragen worden op zondag  
5 november 2000 om 9.30 uur in de parochiekerk  
te St.-Kornelis-Horebeke.

Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.

Het is zo stil achteraan in de Smisstraat.

Het is al een hele tijd stil waar eens twee gelukkige  
mensen samen woonden, Marcel en Mariette, in  
een stukje paradijs.

Zij woonden tussen goede buren en Marcel stak  
overal graag een handje toe. Vriendelijk en  
gedienstig was hij, met weinig woorden.

De duiven toerden rond op vleugels van eenvoudig  
geluk.

Er trokken donkere wolken over de vallei...

De ziekte begon hem te hinderen. Maar toen zijn  
vrouw ernstig ziek werd en stierf, was dat voor hem  
een zeer zware slag. Marcel werd nog stiller.  
Gelukkig kon hij nog bij vrienden en buren contact  
zoeken door wat te helpen. En hij had nog zijn  
duiven. Geleidelijk aan moest hij nog meer loslaten  
en ook achterlaten : zijn auto, zijn huis, zijn duiven  
en uiteindelijk alles.

Marcel is met zijn duiven vertrokken voor een grote  
vlucht. Hij zal wel thuiskomen bij Mariette en nog  
eens omkijken om te zeggen : "Bedankt voor de  
genegenheid en de zorgen van velen, maar vooral  
van Marleen."

+

