

*We hoeven de dood niet te vrezen,
want wij geloven.
Maar afscheid nemen, dat leren we nooit.*

G.D.



Dankbaar aandenken aan

De Heer

Jean-Pierre LATAER

zoon van wijlen Jozef en Bernadette
LATAER - DE SMET

*geboren te Nederename op 1 oktober 1946 en
godvruchtig overleden te Gent op 13 november 1997,
gesterkt door de H. Sacramenten.*

De familie SOETENS dankt U voor Uw blijken
van deelneming en voor Uw gebed.

Het noodlot heeft jou veel te vroeg
uit ons midden weggerukt.
Het leven heeft jou nooit gespaard,
maar toch bleef jij altijd bereid,
om iedereen te helpen die er om
vroeg.

Je had een hart van goud.
Ondanks ons verdriet om jouw
heengaan,
zijn wij blij om al die jaren die wij
samen hebben doorgebracht,
als vriend en familielid.
In onze herinnering blijf je altijd,
de goede en eenvoudige jongen
die je was.
Vaarwel beste vriend,
het was fijn je te hebben gekend.
Wij zullen je missen.

De familie Soetens.

Begrafenissen D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.