

« *Le véritable tombeau des morts
est le coeur des vivants.* »

Dankbaar aandenken aan



De Heer

**Marcel Raymond
LATAER**

echtgenoot van
Mevrouw Regine BEYALA

*geboren te Eine op 11 mei 1939 en thuis overleden
op 12 april 2004, gesterkt door het gebed van de kerk.*

Regine Beyala, *zijn echtgenote*;
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
danken U voor uw genegenheid
en uw medeleven.

Februari 2002, een zware klap voor iedereen... Onze pa had kanker, al in een ver gevorderd stadium, volgens de dokters, nog enkele maanden. Nu, april 2004, amper enkele weken voor zijn pensioen ... Zolang heeft hij gevochten, gestreden, zonder te klagen. Zo heeft onze pa voor ons ook gewerkt, zwaar werk, suikerfabriek, steenbakkerij. Voor de burens en vrienden, één knip en daar stond hij. Hij was zeer geliefd bij iedereen. Hij was zelfs volgens de dokters een mascotte voor de afdeling waar hij verbleef en hij was er zo fier op; iedereen keek naar hem op. Zijn pensioen daar keek hij naar uit, de plechtige communie van zijn kleinkind, zijn verjaardag ... Het is niet eerlijk, verdomd niet eerlijk.

Pa, zoals in het ziekenhuis zal je voor ons klein- en achterkleinkinderen altijd een mascotte zijn. We zijn fier op jou. We zullen je ontzettend missen, je zal altijd in ons hartje zijn.

Regine, la vie ne sera pas évident pour toi, dans les jours à venir, mais je suis convaincu qu'il y aura tant d'amis qui t'aideront et qui t'aimeront. Merci de tout cœur pour la tendresse que tu m'as donnée et pour les soins avec lesquelles tu m'as entourés. Je te quitte, mais tu resteras dans mon cœur pour toujours ...

Mijn dochters, tante Julia, woorden schieten tekort om jullie te bedanken voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben. Oprecht dank voor alles.



Begr. D'HONDT, voor Zingem en Gavere, 09/384.74.11.