



TOT VROME GEDACHTENIS AAN

DE HEER

## Cyriel, Leo LAUWERS

weduwnaar van Mevrouw  
**Julia VANDERHAUWAERT**

geboren te Schorisse op 25 november 1896 en  
schielijk overleden te Maarke-Kerkem op 8 no-  
vember 1984, gesterkt door de HH. Sacramenten  
der zieken.

Met vertrouwvolle gebeden van de kristelijke  
begrafenisliturgie bevelen wij deze man aan in  
de barmhartigheid van de hemelse Vader.

Als mensen sterven doet het altijd pijn, ook  
al zijn ze oud geworden. Door onze droefheid  
heen blijven wij vasthouden aan ons geloof :  
dat onze God geen God van doden is, maar van  
levenden. Laten we daarom de Heer danken  
voor alles wat in dit leven goed was. Waar hij  
gefaald heeft en ook voor onze eigen tekorten,  
vragen we God om vergiffenis : dat Hij zelf zou  
aanvullen en voltooien wat er nog aan ont-  
breekt. Wij weten dat over de grens van de  
dood heen wij verder zullen leven in Gods  
nabijheid en verbonden blijven in gebed en  
genegenheid.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, achterklein-  
kinderen en familie, vaarwel. Ik dank U voor  
alles waarmee gij mij uw genegenheid bewezen  
hebt. Het enige dat gij nu nog kunt doen is :  
voor mij bidden. Daar reken ik stellig op.

Vrienden en geburen, hebt eveneens dank voor  
uw medeleven en gebeden.

Heer, geef hem de eeuwige rust  
en dat het eeuwig licht hem verschijne.

De Heer en Mevrouw Firmin DEVOS -  
LAUWERS, kinderen en kleinkinderen,  
De Heer en Mevrouw Felix LAUWERS - VANDEN  
BOSSCHE, kinderen en kleinkinderen,  
De families LAUWERS, VANDERHAUWAERT,  
D'HAYER, VANDEN ABEELE,

danken U voor de blijken van genegenheid  
en deelneming.

---

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde  
Begr. Fun. D'Hondt, Oudenaarde