

+

**Elvire LELEU**

weduwe van Oscar VANDE CATSIJNE

27-7-1894 — 16-7-1982

Gedenk haar sterven maar  
meer nog haar leven dat een  
en al goedheid was en trouw.

—

Mijn moeder woont in mildheid.  
Als een wolk van vrede  
schrijdt haar gestalte door ons leven :  
GOEDHEID  
die in gave gaat naar ons en balsem is,  
der kinderen innigste geheimenis.

Mijn moederken, over de blauwe zee  
van uw ogen  
gaan wij scheep naar een weleer  
groot en schoon mededogen.

Kinderen, die mij om beurt omringd hebt  
met zorg en toewijding, en dag en nacht  
bekommerd zijt geweest, u dank ik.

Mijn kleinkinderen, omring uw ouders met  
dezelfde liefde en zorg die ik mocht onder-  
vinden.

Moge deze geest van familiale verbondenheid  
en eenheid u allen blijven bezielen.

God zegene en beware u.

Leon en Sonia Vande Catsijne-De Meersman  
en kind

Frans(+) en Lea Vande Catsijne-Bekaert  
Marc en Maria(+), Bernadette Vantieghe-  
Vande Catsijne, kinderen en kleinkind  
Jozef en Andrea Vande Catsijne-De Cock  
en kinderen,

Emiel en Odila Daenen-Vande Catsijne  
en kind

De families Leleu, Verroken,  
Vande Catsijne en Van Maeldergem

danken u voor de gebeden en  
blijken van deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel