

*Dank zij ons geloof in de verrijzenis,
bidden wij vol vertrouwen voor*



DE HEER

Emiel LEMARCQ

Echtgenoot van Mevrouw Denise DE RIDDER

Geboren te Welden op 4 december 1922
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 19 september 1988.

Gesterkt door de H. Oliën der Zieken.

*Vereerd met verscheidene eretekens
Lid van de christenbond der gepensioneerden*

Het leven met hem was goed. Een mens om van te houden, door zijn vriendelijkheid, zijn dienstvaardigheid, een man ook van geloof. In de zondagmis zullen we hem moeten missen. Graag was hij nog bij ons gebleven om samen nog jaren te genieten van het leven.

Toen echter kwam de ziekte en de geleidelijke aftakeling. Vol hoop en moed heeft hij het lijden gedragen. Zijn heengaan laat ons diepe droefheid. In ons verdriet kunnen we nog terugdenken aan al het goede dat wij met hem mochten beleven.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen, dank voor alles wat we voor elkaar gedaan en betekend hebben. Over het leven en over de dood blijft onze liefde verder leven. Hartelijk dank voor al uw zorgen voor mij.

Familieleden, vrienden, kennissen en bureu, blijft mijn aandenken in uw hart en gebed bewaren.

Ten paradijze geleiden hem de engelen.
H. Cornelius, onze dorpspatroon, bid voor ons.

De families
LEMARCO - DE RIDDER en DE WAELE
danken U voor uw gebed en blijken van medeleven.

De namis zal opgedragen in de Parochiale kerk
te St. Kornelis-Horebeke,
op zondag 16 oktober om 9.00 uur.

D.V.O. - BROEKESTRAAT 3 - 9670 HOREBEKE - TEL. 055/45.60.87