



Bid voor de zielerust van
Mijnheer

Valère LEPEZ

weduwnaar van

Mevrouw Bertha VANVOSSSEL

geboren te Ronse, de 9 november 1885 en er
overleden de 30 november 1965,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

Heer uw besluiten zijn ondoorgrondelijk; niemand kan opkomen tegen uw wil, en iedereen moet voor U het hoofd buigen en onderworpen zijn.

Heer wij zijn diep bedroefd maar we weten dat Gij de oneindige wijsheid en goedheid zijt, en wat in de ogen van mensen ongeluk of ramp is, kan in Uw wil zegen en bescherming zijn; we weten dat wat pijn en droefheid is voor de wereld, loon en blijdschap kan zijn voor de hemel.

Stijgt dan omhoog met uw gedachten, boven de natuur en haar smart uit, naar Hem die het eeuwige Leven is voor hen die de eeuwige Rust zijn binnengegaan. Knielt neer voor het kruis, waaraan iemand de droevigste dood stierf, die gevolgd werd door de grootste blijdschap. Het kruis is troost.

Mastin, Ronse

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, dank voor uw genegenheid en zorgen, vergeet mij niet in het gebed, beste familieleden en vrienden, sluit u aan bij dat gelovig gebed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede ruste.

Mijnheer en Mevrouw Emile SCHNEIDER-LEPEZ,
Mijnheer en Mevrouw Valère LEPEZ-VAN DE
VIJVER,

zijn kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Jacques DESTERCKE-MO-
REAU,

Mijnheer en Mevrouw Robert VAN DEN BROECK-
DESTERCKE en hun kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Roger BOGAERT-SCHNEI-
DER en hun dochter,

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen;

De familiën LEPEZ, ERAUW, VANVOSSSEL en
MONIE,

danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebed.