

De ouderdom, als hij op de weg van de gerechtigheid gevonden wordt, moet aanzien worden als een schitterende erekroon.

In gelovig vertrouwen zijn wij in gebed verenigd bij het afscheid van

Johannes-Baptiste-Amedé LIBERT

weduwnaar van Mevrouw

Maria Cyrilla Palmira BILAU

geboren te Welden op 9 december 1893 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 11 november 1988, gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

Oud-Strijder 1914 - 1918

Gewezen voorzitter en thans erevoorzitter van N.S.B. afdeling Welden.

Drager van meerdere eretekens en eervolle onderscheidingen.

De families Libert - Steurbaut - Bilau - De Marre danken U van harte voor de blijken van kristelijke deelneming.

Begrafenissen-Funerarium-Drukkerij De Pauw
Zwalm-Beerlegem Tel.055/49 90 12.

Nog geen jaar na het overlijden van zijn echtgenote, Cyrilla, is Amedé geroepen naar zijn hemels Vaderland op de 70e verjaardag van de wapenstilstand.

11 November was zijn feestdag. Als laatste oudstrijder 14-18 van zijn parochie, was hij er fier op die dag te herdenken met zijn vrienden van de oudstrijdersbond. Zijn makkers zullen hem missen, want hij kon boeiend vertellen over zijn herinneringen aan de oorlogsjaren die nog fris in zijn geheugen waren geprent.

Ook zijn familie, goede geburen en vrienden zullen hem missen. Op één na was hij de oudste inwoner van de parochie. Al was het geen verrassing dat Amedé na een kortstondige ziekte door de Heer van het leven opgeroepen werd, toch is niemand zo oud, of hij hoopt nog een jaar langer te zullen leven. Voor de familie was het dan ook geen moeite te veel om dat leven in hun midden te bewaren en hem door hun goede zorgen verder te omringen, indien de Heer hem nog meerdere jaren had geschonken. Indachtig de woorden van de Schrift: "Heb eerbied voor de ouderdom, Sta op voor de grijsaard."(Levit)

Amedé was een eenvoudig, vroom kristen, hij had het wel en wee van het leven gedragen. Stil en zonder klagen heeft hij de lasten van zijn ouderdom getorst in de stille rust van zijn woning, waar hij bij een bezoekje van familie, trouwe burens en vrienden kon genieten van de kleine dingen uit het dagelijks leven.

Stil is hij nu heengegaan, met de vaste hoop op de komende heerlijkheid, die God beloofd heeft aan al wie Hem trouw hebben gediend.