



Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

Marguerite LIEDTS

weduwe van de heer
Emiel VAN WIJNENDAELE
echtgenote van de heer
Albert DE BOCK

Geboren te Zottegem op 18 februari 1922 en
overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth te
Zottegem op 30 december 2003, gesterkt
door het sacrament van de ziekenzalving.

*De namis wordt opgedragen op zaterdag
14 februari 2004 om 17.30 uur in de
parochiekerk Sint-Martinus
te Sint-Martens-Lierde.*

Uw blijken van deelneming waren voor
ons een troost, wij danken u ervoor
De families LIEDTS, DE BOCK,
VAN WIJNENDAELE,
DE RIDDER, HELLEBAUT en GUENARD.

Zoals zij heeft geleefd
zo is zij ook naar de Heer teruggegaan,
kalm en gelaten,
en tevreden met zijn wijsbeschikkingen,
om beloond te worden
voor het vele goede
dat zij hier op aarde gedaan heeft.
Nu blijft alleen nog de herinnering
aan deze goede moeder.
Haar voorbeeld van blij-aanvaarden,
spijs de last van ongemak en ziekte,
en haar zachte goedheid,
moge voor ons allen een levensles zijn.
Het is vanzelfsprekend
dat haar liefde beantwoord werd
door een grote genegenheid van haar
echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.



Sjinn