

Geloofd zij Jezus-Kristus.



Bid voor de Heer

ALBERT, JULIEN LIETAER

echtgenoot van Mevrouw

ADRIENNE HORRIE

geboren te Menen op 19 februari 1915 en plots overleden te Zottegem op 4 april 1979, voorzien van de H.H. Sakramenten « in extremis ».

1ste Wachtmeester van de Rijkswacht, op rust. Oud-Strijder 1940-1945.

Vereremerkt met verscheidene eretekens.



Voor uw meebidden en meevoelen danken U :

Mevrouw Albert Lietaer-Horrie,

De Heer en Mevrouw Albert Lietaer-Hoebeke en dochter Fanny,

De Heer Jean-Claude Lietaer,

De families Lietaer, Horrie, Fievez en Onraedt.

« Als het morgen is denk dat gij de avond niet zult krijgen, en als het avond is geworden, wacht er u van op een nieuwe dag te rekenen, maar wees altijd bereid en leef zo dat de dood u nooit onvoorbereid vinde ».

Heer, die ons duurzaam was hebt gij zo vroegtijdig weggerukt ! Gij weet hoe groot onze droefheid is, hoe zwaar de slag die ons treft ! Wie zal Uw raadsbesluiten doorgronden ? Doch Uw wil geschiede.

Hij was onze vreugde, onze troost, onze steun hier op aarde. Gij, o Heer, hebt gezien hoe bezorgd hij was en hoe zeer hij ons beminde. Gij zult ons helpen in deze zware beproeving, ons troosten in deze droefheid.

Hij was een rechtvaardig man, vriendelijk en dienstvaardig voor iedereen. Daarom werd hij door iedereen bemind.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkind, wij hebben samen zoveel geluk gekend, nu verlaat ik u zo spraakloos en zonder afscheid. Blijft elkan-der beminnen en bijstaan. De liefde is immers Kristus' grootste gebod : zij is tevens ook 's mensen grootste schat. Hebt dank voor alles wat gij voor mij deedt en bidt voor mij.

Beste familie en vrienden, vaartwel en gedenkt mij in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid !