

Zoals een bruidegom zich verheugt
in zijn bruid,
zal Uw God zich in U verheugen.
(Jesaja 62,5)

GEDENK IN UW VROOM GEBED
de ziel van

**Zuster Marie-Flavienne
Mej. Marie-Louise LIEVENS**

geboren te Haaltert op 28 september 1892 en
vroom ontslapen in de Heer te Maarke-
Kerkem op 23 december 1969 in het tweeën-
vijftigste jaar van haar kloosterprofessie,
gesterkt door het Sakrament van de Zieken
en de Apostolische Zegen.

Voor Zuster Flavienne werd het een laatste
Advent. De Heer riep zijn trouwe dienares na
een rijkgevuuld leven naar de vreugde van het
hemelse Kerstfeest.

Haar leven was een stichtend getuigenis van
een sterke liefde voor God en een grote
ijver voor Zijn dienst.

Ruim dertig jaar heeft zij zich totaal ingezet
voor het apostolaat bij de jeugd en de opvoe-
ding van de kinderen.

Als overste heeft ze haar wijsheid en ruime
ervaring kwistig in dienst gesteld van de ge-
meenschap die haar werd toevertrouwd.

Wij danken U, Heer, voor dit schone en
voorbeeldig kloosterleven, dat een genade is
geweest voor haarzelf, voor de congregatie
en voor allen die haar mochten ontmoeten.
Schenk haar thans de kroon, die Gij voor
eeuwig hebt voorbereid aan allen die zich
totaal aan U toewijden.

Dierbare medezusters, U dank ik om het ver-
trouwen en de edelmoedigheid waarmede wij
zovele jaren mochten samenwerken in dienst
van kerk en volk. Dank vooral om de vele
goede zorgen tijdens de laatste maanden van
mijn leven.

Geliefde familieleden, ook U moet ik danken
voor de trouwe genegenheid en de vele vrien-
delijke attenties, die gij mij steeds hebt be-
tuigd. Bij de Heer zal ik blijvend over U
waken en Uw voorspreekster zijn.

Hart van Maria, blijf mijn toevlucht.

De oversten en de eerwaarde zusters en de
familie danken U van harte voor Uw
blijken van medeleven en gebed.

G. De Tavernier - M.-K.