

Gelukkig zij die onberispelijk zijn op de weg.
(Ps. 120).



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Albertina, Maria, Benedikta LIMBOURG

weduwe van Mijnheer

RAYMOND DENÈVE

geboren te Moerbeke, de 27 februari 1892 en god-
vruchtig overleden te Zottegem, de 16 december 1961,
voorzien van de Rechten van onze Moeder de H. Kerk.

Lid v. d. Bond v. h. Hart en de Zoete Naam,

De dierbare overledene die wij biddend indachtig zijn, was een uitnemende zorgvuldige en stille huisvrouw. Haar vlijtig leven was heel en al gebed, zorg en toewijding voor echtgenoot en kinderen, uit liefde tot God en met vertrouwen op God. Onverschillig van werelds vermaak en ijdelheid vond zij haar voldoening in het trouw volbrengen van haar dagelijkse plicht in het huiselijk leven. Geen offers waren haar te groot om haar kinderen een goede opvoeding te geven. Van beproeving bleef zij niet gespaard. God immers leidt zijn uitverkorenen langs de weg van lijden. Doch met kristelijke gelatenheid heeft zij kloekmoedig haar kruis opgenomen en Christus gevolgd.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, thans is mijn loopbaan geeindigd. Troost u en hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen. Blijft getrouw aan uw Geloof en bemint elkander in onderlinge kristelijke liefde. Vergeet uw ouders nooit in uw gebeden. Van uit de hemel volg ik u samen met vader dicht bij, waar wij u allen verwachten.

Mijn dierbare familieleden en vrienden en gij allen die mij genegen waart, weest mij indachtig in uw HH. Missen en gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

Maria, onze hoop, ontferm U onzer. 300 d. afl.

Dr. Melckebeke, Zottegem

Mijnheer en Mevrouw Roger DE PELECYN-DENÈVE en kinderen
Ludgarde en Marc;

Mijnheer en Mevrouw Edgard DENÈVE-KRIKIL'ON;

De families LIMBOURG, DENÈVE, DE JONGE en SCHORIELS

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
GENEGENHEID EN GEBEDEN HEN BETOOND IN
HUN ROUW.