

Gegroet, o Kruis, onze enige hoop!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

René LOOSEVELDE

zoon van wijlen

Jan-Baptist en Marie VAN PAEMEL

geboren te Sint Maria-Oudenhove op 9 mei 1912 en
er godvruchtig overleden op 21 september 1957,
gezalfd met de H. Olie „in extremis”



Zalig de man die de beproeving uthoudt, omdat hij, na de proef te hebben doorstaan, de levenskroon zal ontvangen, welke God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. (Jac. I, 12).

De afgestorvene, wiens haastige dood wij betreuren na zovele andere op de parochie, is gedurende vele jaren de steun en troost geweest van zijn moeder die hij op voorbeeldige wijze heeft bijgestaan tot hijzelf de hulp van anderen nodig had. Altijd trachtte hij het leven langs zijn schoonste kant te bekijken, altijd wist hij dezen die tot hem kwamen een opbeurend woord toe te spreken. Wij durven hopen dat de Heer hem nu ook zal opbeuren, dat Maria hem met moederlijke bezorgdheid zal omringen en dat hij als een ware „Renatus” tot een nieuw leven zal „herboren” worden.

Mijn dierbaren, ik dank U voor uw genegenheid en bezorgdheid; moge uw huiselijk gebed en uw trouwe deelname aan het Heilig misoffer voor u tot troost en voor mij tot lafens dienen totdat wij allen weer samen zijn in onze hemelse thuis.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)
Bid de 4 Akten. (12 jaar aflaat.)

Uitv. B. Vanderzwalmen, kosten, M.-Oud.



De familiën LOOSEVELDE-VAN PAEMEL

danken U van harte voor de blijken
van deelneming in rouw en gebeden.