



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Emiel LOTENS

echtgenoot van Mevrouw
Anna CROMPHOUT

geboren te St. Goriks-Oudenhove op 2 mei 1920
en godvruchtig overleden na een smartelijk
ongeval in het A.Z. te Gent, op 27 november
1970, gesterkt met de H. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Oud-Strijder 1940-1945 vereert met verscheidene
eretekens.

Lid van het feestcomité.



"Wij weten dat God in alles het heil bevordert
van die Hem liefhebben, want die hij heeft ge-
kend, heeft hij ook te voren bestemd tot ge-
lijkvormigheid met het beeld van zijn zoon."

(Rom. 8)

De dierbare overledene was een voorbeeldige
man, diep-gelovig en christelijk, een trouwe, toe-
gewijde echtgenoot. We hebben hem verloren
in de bloei van 't leven, want Gods oneindige
Liefde is de overgave van Gods H. Wil.

Die Liefde is Hij nu deelachtig geworden want
van zo'n man kon men alleen maar zeggen, als
hij niet met open armen door onze Lieve Heer
in 't vaderhuis ontvangen is, dan maken wij
allemaal geen kans.

Daarom dan lieve echtgenote en kind, moet
gij nu moedig zijn. Voor U is mijn heengaan het
ergst, maar blijf de moed houden op mij te be-
trouwen. Mijn zorg om U zal U niet verlaten.
En wij allen, dierbare familie, wij zullen hem
niet vergeten hij zal een voorbeeld blijven voor
onze gemeenschap.



Mevrouw Emiel LOTENS-CROMPHOUT Anna,
zijn echtgenote
Jonge heer Ivan LOTENS, zijn zoon
De families LOTENS, CROMPHOUT, VEKEMAN
en MAROL,

betuigen U hun innige dank voor de
oprechte deelneming in de smart bij het
afsterven van een zeer dierbare.

De namis heeft plaats op zaterdag 19 december
1970 te 7 u. 30.