

Het zij dat we leven, hetzij dat wij sterven, den
Heer behoren wij toe.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Albert MACHTELINGS

zoon van wijlen

David en Marie VAN DEN BRULLE

geboren te Strijpen de 22 Januari 1916 en schielijk
overleden te Zottegem de 1 October 1954
gesterkt door het H. Oliesel "in extremis,,"

Niets is duurzaam van al wat sterfelijk is en het
geluk verdwijnt dikwijls op het ogenblik dat men het
schijnt te bezitten.

Het gezegde uit de oude bijbel blijft steeds even
waar en even actueel: "de dood komt als een dief in
de nacht, laten we dus steeds bereid gevonden worden.
Alhoewel geplaagd door een slepende ziekte, liet niets
dit plotse einde voorzien. Het blijft steeds waar, dat
wij de geheimen en raadsbesluiten van God niet kun-
nen doorgronden. Toch weten wij dat Hij een goede
Vader is, die alles met liefde meet en naar het beste
schikt. Voor wie geloof heeft, brengt ook de dood
zijn troost mee, daar hij ons nader voert tot God.

De duurzame overledene heeft gedurende zijn leven
veel beproevingen doorstaan. Met moed en geduld
wist hij zich gelaten te onderwerpen aan Gods H. Wil.
Moge de Heer hem daarvoor in zijn grote barmhartig-
heid deelachtig maken aan het geluk zijner heiligen.

Duurbare Broers, Zusters en Familieleden, ik dank
U voor uw toewijding tijdens mijn ziekte; U vooral
waar ik steeds het geluk in den stillen huiskring heb
genoten. Vaartwel en blijven wij verenigd door het
gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(100 d. afl.)

Druk. Leon Jooris-Brewaays Statiestraat, 15 Zottegem



De familieën MACHTELINGS, VAN DEN BRULLE,

DE WANDEL en BAELE

danken U van harte voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.