

†

**BID VOOR DE ZIEL**

van

**Mejuffrouw Celesta MAES,**

*geboren te Welden op 3 februari 1894,  
en godvruchtig overleden te Zottegem op 17 maart 1974,  
gesterkt door de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.*

Na een lang leven is deze gemoedelijke vrouw naar de Heer teruggekeerd, Die ons is voorgedaan in de dood, maar ook verzezen is en Die wij ook in het blijvende leven zullen volgen.

Celesta was in Welden een gekende persoon; zij heeft jaren, samen met haar broers " in de Smidse „ mensen zien komen en gaan. Ook nadat zij ziek was geworden en in het klooster weer de rust en de vrede had weergevonden, bleef zij aan haar familie en tot voor een paar jaren toch aan Welden denken en vragen stellen over al wat er gebeurde, wanneer haar familie op bezoek kwam.

De laatste weken waren voor haar weken van stilte geworden en zij zegde niet veel meer; zachtjes is zij gestorven.

De troost voor de familieleden, vooral voor haar broers thuis, blijft nog altijd de goede zorgen die ze heeft gekregen, de regelmatige bezoeken, de vredevolle dagen die zij daar heeft doorgemaakt bij mensen die voor haar alles deden. Daarvoor dank aan allen.

Laten wij haar in ons gebed gedenken, overtuigd dat de Heer, Wiens barmhartigheid en liefde wij allen verwachten, voor haar ook een plaats heeft bereid in het Vaderhuis.

Wij bidden samen in deze Eucharistieviering :  
God, Gij schenkt altijd vergiffenis en wilt dat alle mensen gelukkig worden ; wij doen beroep op Uw eindeloze barmhartigheid, en vragen U : vergeef de fouten en zonden van Uw dienaar en schenk haar het eeuwig geluk. Dit vragen wij U, door Christus onze Heer.

---



De kinderen en kleinkinderen van wijlen Oscar  
MAES-DELAMONICA,

Mijnheer Louis MAES,

Mijnheer Florent MAES- († VAN DEN HAUTTE),  
kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer Leon MAES,

*haar broeders,  
neven en nichten ;*

De families MAES en VUYE.

**Wij danken U van harte voor uw  
gebed en meevoelen.**

---

Ename - Drukk. Vander Stuyft