

Open haar, o Heer, de deur des Hemels en dat zij zich verheuge met uw Heiligen in de eeuwige glorie.

† BID VOOR DE ZIEL †
van Mevrouw

Clementine MAES

echtgenote van Mijnheer

Edmond Van Cauwenberge

geboren te St Goriks-Oudenhove, de 26 juli 1873
en godvruchtig overleden te Zottegem, de 28 februari
1956, gesterkt door het H. Oliesel.

Aan alles op aarde komt een einde.... Zelfs zeer hoge jaren verzwinden als rook en dan komt, zeer dikwijls als men er minst aan denkt, de dood. Dan verschijnt de ziel voor God, die een oordeel velst over ons doen en laten. In de mate dat ieder mens van O. L. Heer min of meer talenten gekregen heeft, zal hij ook min of meer bij Hem te verantwoorden hebben. Alleen 'n christelijke levensovertuiging samen met een leven volgens Gods geboden en die van zijn Kerk, heeft blijvende waarde. Zo wij daarnaar leven dan moeten wij de dood niet vrezen, dan kan zij voor ons zijn de bevrijding uit de ellenden van dit leven om te gaan putten aan de eeuwige bron van Gods goedheid en liefde.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, zo plots en onverwachts ben ik van U heengegaan ! Treurt niet. Ik ben nu bij O. L. Heer. Voor mij is het beter hier dan op aarde, waar ziekte en ellende mijn deel zijn geweest. Ik heb echter niet tevergeefs geleden. Is de wereld een plaats van duisternis, in de eeuwigheid verandert alles in het licht van Gods liefde. Nu ben ik bekwaam den Heer te loven en te prijzen voor Zijn oneindige volmaaktheden; wat op aarde ons verstand overtrof, wordt klaar en duidelijk in Gods heerlijkheden. - Hebt dank voor de jarenlange trouwe zorg en toewijding tijdens mijn ziekte. God zal er U voor lonen. Laten wij ook nu nog elkander helpen door een goed gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Druk L. Jooris-Brewaey's Zottegem



De familiën MAES, VAN CAUWENBERGE, DE ROUCK,
DE LOOR, ROLLÉ, SCHIETTECATE en BROECKAERT

danke U van harte voor uw gebeden en
uw blijken van deelneming in hun rouw.