

Vader, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mijnheer

CYRIEL MAES

echtgenoot van Mevrouw

Palmyre BOCKSTAEL

geboren te Opbrakel, de 21 Augustus 1880 en er
overleden de 5 October 1955, gezalfd met de H. Olie.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Lid van het Xaverianengenootschap.

De deur van de Hemel staat open voor degenen die gedurende hun leven en bijzonder in het uur van hun dood op Maria hun betrouwen stellen. H. Bonav.

Zij sterven geen onvoorziene noch onvoorbereide dood die gedurig aan hun dood denken.

De duurzame overledene voelde zich de laatste jaren bedreigd door een kwaal die hem stilaan meer en meer noodlottig werd. Stilaan namen zijn krachten af maar niemand en spijs zijn wankelende gezondheid zag niemand dat zijn dood zo nabij was. Ons troost echter de gedachte aan zijn leven van noest werk, van bezorgdheid voor zijn gezin en van echt diep geloof. Zulke mensen sterven misschien wel onverwacht maar nooit onvoorbereid.

De dood komt als een dief in de nacht en hij leert ons dat we steeds moeten bereid zijn omdat wij iedere dag ieder ogenblik kunnen geroepen worden om renschap te geven over ons leven.

De dood vermag de liefdebanden niet te verbreken die ons zo enig verenigen. Laten we de goede voorbeelden en de lessen van onze ouders volgen opdat de moeite die die mensen voor ons deden niet zouden verloren gaan. (H. Ant.)

Mijn beminde echtgenoot en kinderen: ik dank U voor uw zorgen gedurende mijn ziekte. Blijf nu uw liefde voor mij tonen door te bidden in de H. Mis. Op uw gebed hoop en betrouw ik. Leef, mijn kinderen, zoals vader samen met moeder het voordeden, trouw aan ons geloof en aan de kerk.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (50 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn toelucht. (300 d.)

Mevrouw Cyriel MAES, geboren Palmyre BOCKSTAEL;

Heer en Mevrouw Albert MAES-BADIE en kind;

Heer en Mevrouw Georges MAES-DONCKERWOLKE en kinderen;

Heer en Mevrouw Marcel MAES-BADIE en kind;

Heer en Mevrouw Albert DE CUBBER-MAES en kind;

De familiën MAES, BOCKSTAEL, DE VOS en DE CLERCQ;

zijn zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
in hun rouw en danken U hiervoor.

Jozeft Van Der Donckt, Koster, Zegelsem.