

Ik vertrouw op de Heer ! (Psalmen)

VROME GEDACHTENIS AAN

de Heer Gérard MAES

echtgenoot van

Mevrouw Louise MINNE

geboren te Velzeke op 30 november 1911 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 25 september 1988, gesterkt door de Genade middelen van de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

OUDSTRIJDER - KRIJGSGEVANGENE '40 - '45

Na een schoon, vruchtbaar leven is Gérard van ons heengegaan om nu de rijpe vruchten te plukken van het goede, dat hij hier op aarde heeft tot stand gebracht.

Heel vroeg reeds ging hij met zijn vader de baan op, om fruit te trekken en te sorteren. Het was een werk dat hij met vreugde verricht heeft en dat hem tevens de gelegenheid bood met vele medemensen in contact te komen. Dat is gans zijn leven zijn eerste taak geweest. Daardoor stelde hij zijn gezin in staat menswaardig te leven. Als goede echtgenoot en vader zorgde hij voor vrouw en kind, om van zijn huis een goede, gezellige thuis te maken. Daarnaast was hij dolgraag bij zijn vele kennissen en vrienden en was steeds bereid om in de verschillende dorpsverenigingen hulp te bieden en als actief lid deel te nemen aan alles wat de goede verstandhouding en vriendschap kon bevorderen. Ook was hij een goed kristen mens. In zijn eenvoudig, vast geloof wist hij zich in alles met God verbonden.

Moge hij nu verlost van alle lijden, Gods eeuwige vreugde smaken.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind wij vormden een gelukkig gezinnetje en hebben samen vele schone, deugddoende jaren mogen beleven. Ik dank U voor uw genegenheid en goede zorgen.

Familieleden, verwanten, vrienden en geburen : ik was zeer gaarne in uw midden. Samen hebben we ervoor gezorgd dat er na het drukke werk ook wat gezellige ontspanning kwam, waar we in een echte vriendenkring vreugde en blijheid brachten.

Makkers, Oudstrijders, Krijgsgevangene, om de Vrede en de Vrijheid hebben we ons ingezet. In die droeve tijd was onze enige gedachte, onze gezinnen en ons land te beschermen. Die tijd van angst en ontbering heeft een duurzame vriendenband gesmeed.

Hemelse Vader, wees mij barmhartig.

Aan allen, met wie ik vriendschap deelde :
Vergeet mij niet in uw gebeden.

Mevrouw Louise MINNE, zijn echtgenote ;
De Heer en Mevrouw Jacky MAES -
VANDEN HAUTTE Jacqueline, zijn kinderen ;
Jongeheer Carl MAES, zijn kleinkind ;
De families MAES, YSEBAERT,
MINNE en PANDELAERE.

**BEDANKEN van harte voor de bliken
van kristelijke deelneming.**

NAMIS op zondag 23 oktober 1988, om 8 uur.