

†

TOT VROOM AANDEKENEN

aan

Mijnheer Louis MAES

geboren te Welden de 1 januari 1885 en godvruchtig overleden te Oudenaarde de 5 april 1978, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Aan alle leven op aarde komt een einde. De oudste man van Welden is, na een korte tijd van ziekte, overleden. Hij was 93 jaar geworden, zonder al te veel kwalen. De laatste maanden, na een voorbijgaande ziekte opgenomen in het ziekenhuis, was hij er de ziel van zijn kamer en zijn gang door zijn optimisme en zijn vreugde bij elk bezoek.

Een goed mens, een vriendelijke buur, was hij, die waardeerde wat zijn bureu de laatste jaren voor hem hebben gedaan ; want zij hebben zijn lang verblijf bij ons, - vooral na zijn broer's dood - mogelijk gemaakt.

Wij kunnen dankbaar zijn om dit lange leven en omdat wij een blijde en gelukkige mens hebben gekend, die zelf dankbaar was voor wat zijn familie en zijn bureu voor hem deden.

„ Ik ben de verrijzenis en het leven ", zegt de Heer, wie in Mij gelooft, zal niet sterven, maar leven in eeuwigheid. Wij, die toch ook eens bij de Heer worden verwacht, mogen in deze Eucharistieviering bidden voor de overledene en voor onszelf.

„ Heer, onze God, zoveel jaren hebt Gij deze mens gezondheid en levenskracht geschonken. Voor hem en voor zijn medemensen, wie hij zo genegen was, is het een reden om U blijvend dank te zeggen.

Nu dit leven sereen ten einde liep, bidden wij U :
Wil hem belonen naar werken en vrede schenken
in uw onvergankelijk licht.

Door Christus, onze Heer.

Mijnheer Florent MAES-(† VAN DEN HAUTTE),
zijn broeder ;

Zijn neven, nichten en achternichten,

De families MAES en VUYE.

**Uw medeleven was de familie een troost,
uw gebed de overledene een hulp.
Daarvoor danken we U van harte.**

Ename - Drukk. Vander Stuyft