

†

A la pieuse Mémoire de
MONSIEUR

Frans-Jules-Cornelius MAESEN

né à Renaix le 16 août 1960
et décédé accidentellement à Thumaide
le 30 octobre 1982.

Frans nous laissera le souvenir d'un garçon doux, aimable, estimé de ses compagnons et surtout, courageux au travail.

A la mort accidentelle de son père, il voulut reprendre avec sa maman l'exploitation agricole familiale; il apporta un dévouement et un courage inlassables pour faire prospérer l'entreprise.

Hélas! la mort est venue le surprendre à la fleur de l'âge, brisant une existence riche d'espoir.

C'est dans notre foi et l'espérance chrétienne que nous puiserons la seule vraie consolation: celle de savoir que son âme est appelée à vivre la vie de Dieu et à partager son bonheur et que nous le retrouverons après cette vie, pour ressusciter avec lui.

Notre Dame, qui avez tenu dans vos bras votre Fils mort sur la Croix, accueillez votre enfant Frans et introduisez son âme auprès de Dieu.

Godvruchtige Herinnering aan
MIJNHEER

Frans-Jules-Cornelius MAESEN

geboren te Ronse op 16 augustus 1960
en, bij een smartelijk ongeluk,
overleden te Thumaide op 30 oktober 1982.

Wij zullen de gemoedelijkheid, de vriendschap en de werklust van Frans nooit vergeten.

Bij het plotseling overlijden van vader, had Frans, naast moeder, het boerenbedrijf moedig in handen genomen. De afwezigheid van vader was soms ondraagbaar maar hard werken wordt beloond en alles ging goed op het hof, te goed...

Als een dief in de nacht, is de dood Frans van ons komen wegrukken... Moeder blijft nu alleen achter... Familie en vrienden staan verstomd en treuren.

Alleen een diep geloof, een ware hoop en een stille toevlucht tot het gebed kunnen ons leed wat milderen.

Kristus beweent, naast ons, de dood van Frans; Kristus heeft de dood overwonnen: Hij is verzezen. Kristus zegt ons: «Wie in mij gelooft zal eeuwig leven.»

Onze Lieve Vrouw, Moeder van God, wees ons een steun in ons lijden om het heengaan van Frans.

Heilige Theresia, moge Frans, met U, nu pas beginnen leven.



Mevrouw Daniel-André MAESEN-VERBORGH, zijn moeder ;
Juffrouwen Yvonne en Jeanne MAESEN, zijn tanten ;
De Heren Gérard en Michel MAESEN, zijn onkels ;
Juffrouw Véronique MAUROIT, zijn verloofde ;

danken U voor uw gebeden en blijken van kristelijke deelneming.

Madame Daniel-André MAESEN-VERBORGH, sa mère ;
Mesdemoiselles Yvonne et Jeanne MAESEN, ses tantes ;
Messieurs Gérard et Michel MAESEN, ses oncles ;
Mademoiselle Véronique MAUROIT, sa fiancée ;

vous remercient pour vos témoignages de sympathie et vos prières.