

*Heureux les cœurs purs, car ils verront
Dieu.
(Mt.)*



Ses enfants et petits-enfants,
vous remercient pour les marques de
sympathie et d'amitié que vous leur avez
témoignées lors du décès de

**Madame Angèle
MALAISE**

23/03/1911 – 08/03/2011

*Zalig zijn de reinen van hart want zij
zullen God zien.
(Mt.)*



Haar kinderen en kleinkinderen,
danken U oprecht voor uw gebeden
en blijken van diep medeleven bij het
overlijden van

**Mevrouw Angèle
MALAISE**

23/03/1911 – 08/03/2011

