

*Een stukje hemel wil ik voor jou en mij.
Een stukje hemel brengt ons weer naderbij.
Voor eeuwig leven dat is ook mijn wens,
een mooie droom van een eenvoudig mens.*

Mevrouw

Gaby MANSSENS

echtgenote van

André Roelandt

geboren te Munkzwalm op 15 februari 1932

en thuis overleden te Zwalm op 30 januari 1999.

De familie dankt U voor Uw medeleven.

Fietsend door het leven
ver weg ...
denkend aan eenvoudige dingen
met weinig tevreden
eerlijkheid ...
je babbel met de mensen
nooit zonder een grap
je liefde om te helpen
je laatste zorg
het breiwerk voor de missies
het geraakte niet meer af.
je fiets staat nu voor altijd stil ...

