

Dankbaar aandenken aan



Mevrouw

Marie-Thérèse Manssens

weduwe van de heer

Jozef VAN BUTSEL

*geboren te Zottegem op 30 april 1951 en thuis  
overleed op 8 maart 2008.*

**Lid van de confrerie van de H. Amelberga**

Haar kinderen, kleinkinderen, ouders en haar  
schoonmoeder, alsook haar broers, zus,  
schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten  
danken u voor uw genegenheid  
en uw medeleven bij dit afscheid.

*De namis wordt opgedragen op  
zaterdag 19 april 2008 om 18 uur  
in de St.-Martinuskerk te Mater.*

Dag Ma,

Plotseling, zo onverwachts, zonder afscheid te nemen, waar ben je ?

We zullen je missen, je hield zoveel van ons en van je kleinkinderen. Samen met pa en ons, was je heel gelukkig ! Na het verlies van ons pa, uw lieve man waar je zoveel van hield, viel de eenzaamheid zwaar, heb je het altijd wel moeilijk gehad, je miste hem.... Blijdschap in de moeilijke momenten vond je in je kinderen en kleinkinderen, omdat je fier op hen kon zijn, op de studie-uitslagen, op de voetbal, op hun gezinnetje. Waar is de tijd dat we nog alle vier thuis woonden, vier keer moeder, je had een goed hart voor je kinderen, ze waren je leven. Toen je kinderen het huis uit waren ontving je uw kleinkinderen met dezelfde liefde, het was alsof je nog zoveel keer mama werd. Onlangs zelf nog, bij de geboorte van Josephine-Charlotte, wat was je fier dat je op de foto stond met je kleinkinderen ! Wat hen verdriet deed bezorgde je verdriet, wat hen blij maakte, was je tot vreugde.

Ma, afscheid nemen van jou valt ons zeer zwaar, je bent vertrokken, zo plots, zonder reden, zonder afscheid te nemen. We kunnen je niet genoeg bedanken voor alles wat je voor ons hebt gedaan, we zullen je nooit vergeten, dag ma.

*Aan mijn kinderen, kleinkinderen, ouders, zus en broers : dank je voor de mooie tijd samen, ik zal jullie missen.*



Uitvaartzorg D'hondt, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.