

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.  
Hij had den zwaren last op zich geladen,  
een eerlijk mens te zijn  
in woord en daad.  
Dat is het schone,  
dwaze kwaad,  
waar, na ons Here Jezus Christus,  
de sterkste man aan ondergaat.

(Marnix Gijsen)



DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

**Armand MARTENS**

**echtgenoot van Mevrouw Jeanne CEUTERICK**

Sekretaris van Voetbalclub K S V Sottegem

Geboren te Zottegem op 29 april 1932 en er onverwacht overleden op 23 januari 1982.

Gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Dag, allen met wie en voor wie ik mocht werken op de Bank. Door onze arbeid en eerlijke inzet werd ons werkterrein een tweede thuis.

Dag, voorzitter, bestuursleden, spelers en supporters van K. S. V. Sottegem. Wij hebben moeilijke maar ook mooie momenten gekend. Ga verder in dezelfde geest van samenwerking in alle oprechtheid en rechtvaardigheid.

Dag, zusters, broers, familie en vrienden. Wij vormden één groot gezin, ik reken erop dat jullie allen de steun van mijn vrouw blijven.

Dag, Jeanneke, je was voor mij een echte vrouw en een ware moeder. Onze liefde was zo op elkaar afgestemd, dat het voor ons ondenkbaar was, dat er een einde kon aan komen. Toch kwam heel plots mijn heengaan. Ik blijf echter bij je met mijn geest van toewijding en rechtvaardigheid. Dit is de erfenis die ik je nalaat en die niemand je ooit ontnemen kan.

Dag, Christus, waarom was mijn leven zo kort? Van het mysterie van het leven, van het lijden begrijp ik zo weinig. Gij weet het maar al te goed, achter mijn humor en mijn geestige zetten was nu en dan veel lijden verborgen. Verontschuldigd mij, dat ik zo spreek, want in feite ben ik u toch dankbaar voor het leven, voor de genegenheid en de liefde die ik mocht ervaren, vooral van mijn vrouw en ook van mijn familie en talrijke vrienden. Help mijn vrouw Jeanne in te zien dat niets vergeefs is geweest en dat christelijke, rechtvaardige liefde nooit vergaat. Ik geloofde erin. Leer haar dat elke dag en sterk haar. Vaarwel en dank u, allen.



Mevrouw A. Martens-Ceuterick Jeanne,

zijn echtgenote.

De families Martens, Van Den Meerschaut, Ceuterick en De Vuyst,

**danken U  
voor gebeden en deelneming in de rouw.**