

Met dank voor het geluk
en de liefde die hij ons schonk



Aandenken bij het overlijden van

DE HEER

Liban MARTENS

weduwnaar van Mevrouw Gilberte CALLENS

werd geboren te Leupegem op 8 september 1911
en is godvruchtig overleden te oudenaarde
op 11 september 2000,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Eric en Cecile MARTENS - VAN DE VIJVER,
kinderen en kleinkinderen,

Luc en Lydie MARTENS - GEENENS en kinderen

Jean-Piere (†) en Ronny MARTENS
VAN DER PLANCKE, kinderen en kleinkinderen

De families MARTENS - DE RUYCK - DE MEESTER
CALLENS en DE KEYSER,

danken u voor uw gebed en medeleven.

Een vrije mens in hart en nieren,
sociaal bewogen en een ware volksvriend,
heeft ons helaas voor altijd verlaten.
Onrechtvaardigheid kon hij niet verdragen,
... vrij en vrank,
kwam hij steeds voor zijn mening uit.
Zijn medemensen helpen
was zijn voornaamste betrachtig.
Iedereen kon bij hem terecht.
Hij werd daarom gewaardeerd
door jong en oud...
door zijn familie was hij zeer geliefd.
Een goed mens is heengegaan.

...Vaarwel Liban... we vergeten je nooit.

De namis zal opgedragen worden
op vrijdag 29 september 2000 om 18 uur
in de St.-Walburgakerk, Markt - Oudenaarde.



Drukkerij Vuye - Oudenaarde