

Voor Uw gelovigen Heer, wordt het leven door de dood niet weggenomen, het wordt alleen veranderd.»



In dankbaar geloof bidden wij voor

MEVROUW

ZOË MASSEZ

weduwe van de Heer
GILBERT VAN DEN BERGE

geboren te Ophasselt, op 28 september 1897 en
godvruchtig overleden in de kliniek St.-Elisabeth
te Zottegem, op 19 april 1987,
gezalfd met het Heilig Ziekensakrament.

Lid van de bond der gepensioneerden.

In de nacht dat de Kerk de Opstanding van de Heer Jezus herdenkt is deze goede vrouw ook van ons heengegaan. Onze Verlosser had zijn Kruis van lijden en vernedering gedragen, thans heeft Zijn Vader Hem voor altijd opgenomen in Zijn Blijvende Heerlijkheid. Deze moeder heeft de Heer trouw gevolgd in haar aards bestaan. Werkzaam en steeds opgeluimd, zo heeft zij geleefd. Maar bovenal was zij een gelovig mens die graag en veel God kwam ontmoeten in de parochiekerk. Zelfs op hoge ouderdom was zij regelmatig in de zondagmis aanwezig; daar heeft zij wellicht gebeden om kracht en sterkte in de zware beproevingen die zij te

dragen had: het verlies van een kind, het voortijdig heengaan van vader. Zij heeft haar Kruis moedig gedragen, ook in de ziekte en de aftakeling van de laatste maanden. Ons troost de geopenbaarde zekerheid dat zij nu ook haar Meester Jezus Kristus is gevolgd in zijn hemels Paasfeest.

Heer, wij danken U om het leven van deze vrouw, om haar werkzaamheid en haar gelovig voorbeeld. Beloon haar voor al het goede dat zij tot stand heeft gebracht onder ons mensen.

Goede kinderen en familie, dank voor al uw vriendschap. In het gebed van elke dag en in de zondagmis beleven wij de innige band van verbondenheid in de Heer.

Rust in vrede, goede moeder.

**De families MASSEZ, VAN DEN BERGE,
DE LANGE en SOENS,**

danken U oprecht voor uw gebeden en
blijken van christelijke deelneming.

Begraaf. en Crem. L. Haustraete-Ritserveldt
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59