



Dankbare herinnering aan

DE HEER

Jean-Pierre MASQUELIN

weduwnaar van Mevrouw  
Marie-Cécile MAES

geboren te Saint-Léger op  
22 juni 1948 en godvruchtig overleden  
te Ronse op 11 januari 2007, gesterkt  
door de laatste H. Sacramenten.

Sinds de dood van mama was je leven een lijden. Je benen wilden niet meer mee, je longen waren niet meer gezond, het ene gezondheidsprobleem na het andere. Nu is God u komen halen en van uw lijden verlossen. Daar zal je gelukkig zijn, terug bij je vrouw, uw papa, uw zus en al de rest van de familie. Wees meer gerust, het lukt ons hier

wel, met een oog van u daarboven op ons. Die zal ons beschermen op het moment dat het nodig is. Tot later.

---

Depuis que maman est décédée, ta vie fut une peine. Tes jambes n'allaient plus très bien, tes poumons non plus. Des problèmes l'un après l'autre. Le bon Dieu est venu te chercher pour apaiser tes souffrances. Là haut tu seras heureux avec ton épouse Marie-Cécile, ton papa, ta sœur et tout le reste de ta famille. N'aie pas peur, on se débrouillera. Tu nous protégera dans nos moments difficiles.

*Tes enfants et petits-enfants.*

De familie

**dankt U voor de blijken van medeleven.**

**La famille vous remercie pour les  
marques de sympathie.**

---

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.