

*Wat zijt Gij goed, o Heer,
wat zijt Gij altijd goed geweest voor mij!*
(zr. Thérèse vroeg om deze tekst te vermelden.)



Met dit levenslied in haar hart is

Zuster THERESE

Augusta MEERSCHAERT

thuisgekomen bij God, onze Vader,
waar zij nu eeuwig DANKEN mag.

Zuster Thérèse overleed te Maarke-Kerkem
op 2 september 1995.

Zij werd geboren te Kemzeke
op 25 mei 1903.

Zij wijdde haar leven volledig aan de Heer
en deed professie als Zuster van Maria
te Nederbrakel op 29 september 1926.

Samen met zuster Thérèse
DANKEN wij van harte
allen die voor haar zorgden,
haar liefhebben en haar biddend gedenken,
Zusters van Maria in België en in Zaïre,
E.H. A. Schatteman, alg. directeur,
De families Meerschaert - Van Severen.

Begravenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde

Tijdens lange maanden van onmacht en ziek-zijn
maakte zuster Thérèse ons toch duidelijk,
vaak door onverstaanbare woorden heen
maar met een zoveel-zeggende glimlach:
"Ik sterf niet, ik ga het Leven binnen."

(Teresia van Lisieux)

DANKBAARHEID tekent haar leven.
Voor het minste had zij een dankende attentie.

En waar zij voorbijkwam
met haar aangeboren gevoel
voor orde, netheid, schoonheid, liet zij sporen na
van nauwgezet-zijn, van liefdevolle zorg.

Velen, die langs de gemeenschap
van Sint-Pieters-Buiten te Gent voorbijkwamen,
bewaren mooie herinneringen
aan een fijnvoelend onthaal,
aan een ongeëvenaarde zorg
voor alles en nog wat.

Te Kemzeke, in haar geboortedorp,
was ze, op een rustiger ritme,
toch nog "zorgend" aanwezig.

En in Maarke bleef zij de glimlachende medezuster,
zoekend naar kleine dienstbaarheid
en dit tot ze niet meer kon.

Haar meelevens met elkeen van ons,
met familie en bekenden tot in Zaïre toe,
was trouw gedragen door gebed
en veel genegenheid.
Dit zal nu ook doorgaan.

Want meer dan ooit zal zij nu
bewonderen, genieten en van harte zingen:
"Ik weet, Uw Liefde is meer dan het leven!
U wil ik prijzen mijn leven lang!"