

Kristus, geboren voor ons,  
komt laat ons hem aanbidden.

(Brevier)



Herinner U in gebed  
de Heer

## Albert, Alfred MEERSCHAUT

weduwnaar van Mevrouw

Josephine, Romanie LOOSVELD

geboren te St-Blastus-Boekel op 27 februari 1903  
en vroom ingeslapen te Zottegem op 20 december 1980.  
De Kerk sterkte hem met de HH. Sakramenten.

Deze Advent is voor de Overledene de laatste van zijn  
leven geworden.

De vermaning dat een Kristen de Heer dient op te  
wachten, heeft hij beleefd als uitnodiging om in de  
hemel het Geboortefeest van Jezus te komen vieren:  
aanzet van de verlossing voor allen en dit jaar bekro-  
ning voor zijn menselijk voorbijgaan onder ons.

Gelijk de herders, heeft hij eenvoudig en klein geleefd,  
gelovend in God die een vader is, vertrouwend op de  
genade als hulp van hierboven, dienstbaar tegenover  
gezin, familie en vrienden, omdat "God liefde is" en  
elke mens een taak te vervullen kreeg in dié zin!

Beste Kinderen en Kleinkinderen, moedig neem ik van  
u afscheid, de dood is geen eindpunt, wel de overgang  
naar een vreedzaam bestaan bij God. Ik zal ginds voor  
u allen blijven bidden totdat de Heer ons definitief  
samenbrengt op het hemel-feest!

Beste Zuster, vaarwel en dank voor de genegenheid  
en zorg waarmee Gij mij in de huiselijkheid van onze  
thuis hebt opgenomen!

Kind Jezus, geef de wereld geluk en vrede!

---

Begrafenissen Roger Denijs

Hr en Mw Felix VERBEURT-MEERSCHAUT, kinderen en kleinkind,  
Hr en Mw Lucien BAELE-MEERSCHAUT en kinderen,  
Hr en Mw Michel DE BACKER-MEERSCHAUT, kinderen en kleinkind,  
Hr en Mw Frans STEENHAUT-MEERSCHAUT en zoon,  
Hr en Mw Julien MEERSCHAUT-BLEYS en zoon,  
De Families MEERSCHAUT, LOOSVELD, DE CLERCQ en  
VAN WAMBEKE

danken U voor uw gebed en blijken van deelneming.