

*Bedroefd om haar heengaan
maar dankbaar voor wat zij
voor ons is geweest, bevelen wij
aan in gebed en herinnering!*



MEVROUW

Rachel, Elvira MELKEBEKE
weduwe van de Heer François DENIJS.

Geboren te Rozebeke op 29 juli 1904
en godvruchtig overleden te Zottegem
op 23 februari 1994, gesterkt door
de H.H. Sacramenten der Zieken.



Het is een aangename gedachte oud te mogen
worden zonder veel last en zorg, omringd door de
hulp en genegenheid van de familie.

Het is een mensenwens dat het voor altijd zo zou
mogen blijven ... geen ziek worden ... geen pijn ...
geen sterven.

Als een mens zo lang te leven krijgt, bijna 90 jaar,
dan heeft die al wat meegemaakt. Op alle gebied
van het bestaan is er veel geweest om naar uit te
kijken, veel om op terug te blikken.

Zij was een bezorgde moeder voor haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wij hebben
haar gekend als de sterke en moedige vrouw die
vol zorg en toewijding leefde voor haar gezin.

Nooit zocht zij zichzelf maar zette al haar gaven
in voor anderen.

Er ging een rust van haar uit die deugd deed aan
de bezoekers. Nu is haar sterven geen bron van
eindeloos verdriet maar het is alsof iedereen
beseft, ... ze heeft haar taak volbracht ...
goedgedaan.

Wij danken voor alles wat ze voor ons is geweest
en wat ze aan goedheid voor de mens heeft weten
op te brengen.

Beste kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen van harte dank voor de
liefdevolle zorgen die ik van u mocht ontvangen.
Laten wij elkaar niet vergeten in onze gebeden en
tracht in alle omstandigheden de onderlinge
vriendschap te bewaren.

Beste familieleden en vrienden, houdt mijn
gedachtenis in eer. Voor uw genegenheid en
zorgen mijn welgemeende dank. Tot weerziens.

De kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en de familie danken U voor
uw deelneming in rouw en gebeden.

Namis: zondag 20 maart 1994 om 18 uur.

Begr. Jo Denijs, Zottegem - 09/360.12.52
Drukk. Hans Maginet, Zottegem - 09/360.74.96