

†
Gedenk in uw gebed

MEVROUW

NICOLE MERCHIE

Geboren te Oudenaarde op 3 november 1945
en schielijk overleden te Ronse
op 18 februari 1983.

—

God onze Vader,
Gij hebt ons een leven geschonken
waarin liefde, schoonheid en vreugde,
maar ook pijn en verdriet
ons menselijk deel geworden zijn.
Wij geloven dat door alles heen
Uw liefde het laatste woord zal hebben,
dat het leven sterker is dan de dood.
In Jezus, Uw Zoon, werd ons duidelijk
dat Gij die het goede begonnen zijt,
het ook zult voltooien.
In Hem is er door alles heen toekomst
voor elke mens en voor al het menselijke.
Geef, vragen wij U, dat dit geloof
ons tot steun en tot kracht zij,
vandaag en alle dagen van ons leven,
in alle omstandigheden.

Nadienst op maandag 14 maart 1983 om 19 u.

Jongejuffer Wendy RAEVENS,
Heer en Mevrouw Gilbert MERCHIE-DHONDT,
Heer Eddy MERCHIE,
Mevrouw Hector MERCHIE-VAN MOORLE-
GHEM,
De families MERCHIE, VAN MOORLEGHEM,
DHONDT en BALCAEN,

danken U zeer oprecht
voor de blijken van genegenheid
en gebeden.