

*Moeder zijn is alles geven
zorg en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven
alles en tevreden sterven.*



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Marie-Louise MERCHIERS

weduwe van de Heer Urbain DUMONT

geboren te Oudenaarde op 7 november 1907
en godvruchtig overleden
te Louise-Marie op 7 juni 1999,
gesterkt door het Sacrament der zieken.

Haar kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en de families
MERCHIERS - BRUYNEEL -
DUMONT - MANSSENS

danken U voor het gelovig samenzijn,
uw medeleven en uw gebed.

Wij zijn God dankbaar dat wij haar zo lang
in ons midden mochten hebben. Zij heeft
haar vurige wens gehad: zeer lang zelfstan-
dig in haar huis kunnen blijven. Zij was daar
gelukkig en blij en de vele bezoekjes van
haar kinderen en kleinkinderen deden haar
veel deugd.

Lieve ma, bobonne,

Het ging niet meer
het einde kwam...
Omringd door allen die
je dierbaar waren
ben je zachtjes heengegaan.
Het maakt ons eerbiedig stil,
niet opstandig,
maar toch heel verdrietig.

We waren allen gelukkig samen
en daarom is het verlies nu zo groot.
De Heer heeft je geroepen om samen
met papa en je dochtertje bij Hem te wonen.
Je bent nu veilig thuis.

De namis zal opgedragen worden op
vrijdag 25 juni 1999 om 19 uur in de
St.-Pieterskerk te Maarkedal - Schorisse.



Begrafenissen D'Hondt, Oudenaarde, (055) 31 11 33