

'n Beetje  
sterven doe je niet ineens  
maar af en toe 'n beetje  
en 'alle beetje die je stierf  
't is vreemd, maar die vergeet je  
het is je dikwijls zelf ontgaan  
je zegt ik ben wat moe  
maar op 'n keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

**Richard MERCKAERT**

echtgenoot van mevrouw  
**Johanna VAN ROSSOM**

geboren te Twee-Akren op 26 april 1927 en  
schielijk overleden te Ninove op 15 februa-  
ri 1992.

Het wordt stil om ons heen, we begrijpen  
het niet vader, we hadden je nog zo graag  
bij ons gehouden, het doet zo zeer...

Dankjewel,  
omdat u, van ver of dichtbij,  
voor ons een voelbare  
steun zijt geweest.

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen  
en familie danken U oprecht voor uw  
blijken van deelneming.

---

ABC-DRUK MEERBEKE-Tel.054/332520

**Begrafenissen Roger Penne-Walckiers**  
Brusselsesteenweg 69, 9400 Ninove T. 334040