



Dankbare herinnering aan

de heer

VICTOR MEULENIJZER

echtgenoot van mevrouw
Antoinette De Snoeck

geboren te Zottegem op 8 november 1911
en er godvruchtig overleden in het
AZ Sint-Elisabeth op 3 mei 1995,
na het Sacrament der zieken
te hebben ontvangen.

De families Meulenijzer, De Snoeck, Vervust en
De Cnijf danken voor de blijken van deelne-
ming.

De namis wordt opgedragen in de parochiekerk
van Bevegem op woensdag 31 mei 1995 om
19 uur.

Liefste vader,

Wij worden even stil
en denken aan de gelukkige momenten
die we met jou hebben mogen delen
een heel leven lang.

We denken aan je goedheid,
aan je kracht en je inzet,
aan je vriendelijke glimlach,
vergeten zullen we je niet.

Tot op het einde heb je je moedig gedragen.
Moge je nu in vrede rusten,
ver van alle pijn.

—

Vaarwel lieve moeder en beste kinderen.
Dank voor al uw hulp en genegenheid.