

In God is al mijn hopen en vertrouwen,
Hij heeft mij niet beschaamd! (Ps. 39.)



GEDENK IN UW GEBEDEN
DE HEER

Jan-Baptist MINCKE

echtgenoot van Mevrouw
MARTHA VAN DE MERGEL

geboren te Elst, de 18 februari 1891, en
christelijk gestorven in de Kliniek te Aalst,
de 7 maart 1968, voorbereid en gesterkt
door de heilige Sacramenten van de Zieken
en de Stervenden en voorzien van de Pause-
lijke Zegen « in het stervensuur ».

Lid van de Confrerie van het H. Hart en van
de Pauselijke Missiewerken.

Oud-Strijder - Vuurkruiser 1914-1918.

Vereerd met verschillende Burgerlijke Onder-
scheidingsen.

Vader is heengegaan na een langdurige
worsteling van zijn sterke natuur tegen de
slepende en ondermijnende ziekte.

De Heer heeft hem gezegend met lengte
van dagen, met een taaie werkkraft, met
liefdevolle bezorgdheid voor zijn gezin en
zijn onderneming, met een pijnlijke, maar
niettemin toch rustige levensavond. De Heer
zij er om geloofd en gedankt!

Als noeste werker en als oud-strijder, met
vier jaren oorlogsleven en strijd voor Land
en Volk, kon hij zich gemakkelijk verzoenen
met de hardheid en de tegenspoed van het
leven. Vooral de laatste maanden waren pijn-
lijk voor hem door de knagende ziekte die
zijn sterk gestel ondermijnde: hij kon ineen-

krimpen van de pijn, doch klagen deed hij
niet en hij wilde zeker geen last betekenen
voor de zijnen. Dat is ware heldenmoed, wel-
licht groter dan alle oorlogsmoed. Hij voelde
en wist dat zijn ziekte ongeneeslijk was: dit
geduldig aanvaarden van het lijden leerde
hem sterven en hij bracht dan ook groot-
moedig het offer van zijn leven. « In Uw han-
den, Heer, gaf ik mijn geest elke dag... Laat
nu ook uw dienaar heengaan in vrede ».

Dierbare echtgenote en geliefde kinderen,
ik dank u om al uw goede zorgen en om
uw genegenheid die ik, vooral tijdens mijn
ziekte, mocht ondervinden. Eerwaarde Zus-
ters en beste Verpleegsters, ik dank u en de
Heer om uw goedheid, uw geduld en uw
liefdevolle toewijding.

God lone u allen die goed waart voor mij
en die mij hebt geholpen in mijn nood. Tot
weerziens bij de Heer. Intussen durf ik nog
rekenen op uw vroom gebed.

H. Apollonia, beschermheilige van onze
parochie, bid voor mij.

Mevrouw Jean-Baptist MINCKE-
VAN DE MERGEL,

zijn echtgenote;

De Heer en Mevr. Marcel VAN OORTEGEM-
MINCKE,

De Heer en Mevrouw André MINCKE-
MORRE,

zijn kinderen;

Jongheer Geert VAN OORTEGEM,

Jongejuffrouw Conny MINCKE,

zijn kleinkinderen;

De families MINCKE, VAN DE MERGEL,
DE VLEESCHOUWER en VAN WIJMEERSCH

danken u voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

L. VANDER HAUWAERT — ELST