

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

†

Gedenk in uw gebeden de ziel

van

de Heer Gerard MINNAERT,

echtgenoot van

Mevrouw Zulma NEUF COURT,

geboren te St. Maria-Horebeke op 27 juli 1910 en
vroom in de Heer ontslapen in de H. Hart-kliniek
te Oudenaarde op 16 januari 1979, gesterkt door de
HH. Sacramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Lid van alle verenigingen.

Ons vader is nu van ons heengegaan, gelouterd
en gerijpt door een goed en schoon leven, gereed
voor de overgang naar het nieuwe leven in de heer-
lijkheid.

Heer, Gij weet hoe diep het heengaan van onze
dierbare overledene ons treft, doch in onze smart
trachten we moeizaam uw eeuwige raadsbesluiten
te begrijpen.

Dierbare echtgenote, ik dank U voor alles wat we
samen aan geluk hebben gedeeld, moge de Heer
U troosten en sterken in deze beproeving.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank
voor uw trouwe liefde en bezorgdheid, draagt zorg
voor moeder en bidt voor mij.

Familieleden en vrienden, uw gebeden zijn mij een
rust en een steun.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust !

Mevrouw Zulma NEUF COURT, *zijn echtgenote ;*

Heer en Mevrouw Roger DE CLERCQ-MINNAERT

Magriet en kinderen,

Heer en Mevr. André BAEKE-MINNAERT Odette,

kinderen en kleinkind,

Heer en Mevrouw Jean VAN ASSCHE-MINNAERT

Mariette en kind,

Heer en Mevrouw Michel DE CUBBER-MINNAERT

Annie en kind,

Heer en Mevrouw Etienne VAN KERREBROECK-

MINNAERT Lucie en kind, *zijn kinderen,*

kleinkinderen en achterkleinkind ;

De families MINNAERT, NEUF COURT,

DE PRIESTER en MAILAERT.

**BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke en innige deelneming
hun betoond.**

NAMIS op zondag 4 februari 1979, te 8 uur.

Ename - Drukk. Vander Stuyft