

Dankbare herinnering aan



Mevrouw

Martha MINNAERT

weduwe van de heer
Oscar DE RORE

*geboren te St-Maria-Horebeke op 28 september
1908 en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 3 mei 1997, gesterkt door de H. Sacramenten.*

*Haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind,
de families DE RORE - MINNAERT -
DE CLERCQ en DE PRIESTER*

*danken U voor Uw medeleven en Uw
gebed.*

Moeder zijn is alles geven,
zorg en lijden, liefde' en leven.
Moeder zijn is alles derven,
alles... en tevreden sterven.

Moeder,
je schouders hebben een zwaar
maar schoonmenselijk leven
gedragen.
We zeggen je dank
voor 't onmetelijk vele,
dat jij ons zo mild en onberekend
in grote liefde hebt gegeven.