



Liefdevol aandenken aan

de heer

## **Marcel Miserez**

Echtgenoot van mevrouw Lutgarde Belovay.

Hij werd geboren te Zottegem op 5 december 1950

en is na een ongeval overleden te Nederhasselt

op 30 juli 2003,

begeleid door de gebeden van de Kerk.

Bio-tuinbouwer

De familie dankt u

voor uw bliken van genegenheid

in deze tijd van rouw.

---

Begravenissen en crematies DE RYCKE ☎ 053-700.500

*Mijn lieve Marcel, vandaag schijnt de zon veel te krachtig.  
Wij kunnen er niet van genieten. Wij zullen ons in de toekomst  
warmen aan alle liefde die wij van u kregen, aan uw goedheid,  
aan uw totale overgave tegenover hen die gij liefhad.*

*Wij koesteren onze goede herinneringen aan u. Tot weerziens...*

*Lut*

*M'n lieve vaken, m'n padre, ik mis u.*

*Waart ge ? Nee, ge zijt.*

*Gedragen door d'engelkes, op vleugels van licht.*

*Nog meer innerlijke rust dan hier op d'aard'.*

*Wanneer ik zelf geen rust kan vinden,*

*gaat gij mij dan dragen, m'n rustige vake ?*

*Marjolein*

*Vake,*

*Ge hebt ons voor een serieuze opdracht gesteld, eh. Zelfs de  
slimsten ingenieur zou op zijn benen staan te trillen als hij plots  
deze taak op zich kreeg. Ik zal dan ook nu maar ten volle beseffen  
wat ge moest doen om ons te geven wat ge ons gegeven hebt.*

*Nog eens nen dikken merci !!! Ge waart gewoonweg fantastisch,  
één uit de duizend. Mag ik nog één ding vragen ? Wilt ge nog  
wat rijstap overlaten, want ik heb dat ook graag...*

*Wim*

*Vake, ik heb het er erg moeilijk mee dat ge ons verlaten hebt,  
maar ik vergeet nooit wat jij mij allemaal geleerd hebt.*

*Je doorzettingsvermogen blijft me bij. Ik ga je missen. Vaarwel...*

*Wouter*

*Liefste Vake, hopelijk heb je het daar nu goed, want jij verdient  
dat. Je was altijd vrolijk, ondanks het vele en harde werken.*

*Ik zal je erg missen.*

*Marika*

