

Heer wees niet mijn Rechter, maar mijn Zaligheid.
Kerk off.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Stephanie MOERMAN

weduwe van Mijnheer

Bruno VLERICK

geboren te St. Martens-Latem, de 25 December 1867 en
godvruchtig overleden te Oubraker, de 14 Februari 1952,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

*Lid van de Confrerie van het H. Hart en
de voortplanting des Geloofs.*

Goede echtgenote en moeder, haar grootste geluk bestond in het verzorgen van haar huisgezin en het welzijn harer geliefde kinderen . . . Wij mogen in volle waarheid op de duurzame overledene, de woorden van de H. Geest toepassen : Zij was door God en de mensen bemind en haar aandenken zal in zegen blijven.

Vanaf hare jeugd heeft zij de weg der deugd bewandeld. In eenvoud en volle rechtzinnigheid heet zij elke plicht vervuld : zij was een stichtend voorbeeld voor gans hare omgeving. Door haar liefdevolle omgang en haar goedheid heeft zij aller harten gewonnen : als moeder is zij een toonbeeld geweest van alle huiselijke deugden. De Almogende heeft het tegenwoordig leven met kwellingen vervuld om ons de waarde van het toekomstige leven te doen kennen en ons toe te leggen op het eeuwig geluk van hierna maals ! Het is aangenaam te sterven als men goed geleefd heeft ; de dood der rechtvaardigen is het einde hunner ellenden en de intrede in de eeuwige vreugde. Duurbare kinderen en kleinkinderen, gij hebt mij met alle liefde omgeven : God zal er U om lonen. Volgt mijn voetstappen, blijft christelijk dit is de grootste eer die ge mij kunt aandoen. Mijn gedachtenis blijve U bij en bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Uitg. De Croo, Oubraker

Uw christelijke deelneming was voor ons een zoete blijk van genegenheid.

Hiervoor zeggen U dank :

De familiën MOERMAN, VLERICK, DE KONINCK, DE POTTER.