

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn Verbond onderhoudt. (Ps. 25)



VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN
de Heer

Isidoor MOREEL

weduwnaar van Anna VANDRIESSCHE.

Geboren te Asper op 1 januari 1899 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 10 februari 1991,
gezalfd met het H. Oliesel.

De families MOREEL, VANDRIESSCHE,
VANDERBEKEN, RONSSE,

danken U om uw nabijheid in rouw
en gebed.

Namis : zaterdag 23 februari 1991 te 9 uur.

Druk. Devleeschouwer en Zn., Brakel

Door zijn praktische geest had hij een zekere
faam verworven in het dorp. Ontelbaren heeft
hij geholpen bij hun kleine of grote problemen.
Rusteloos was hij altijd aan iets bezig en zolang
hij nog enigszins kon poogde hij zijn levens-
gewoonten bijna koppig vol te houden. Zijn gui-
testreken waar hij tussendoor plezier in vond
worden nu nog doorverteld. Als man van één
stuk wist hij zijn gezin met vaste hand te
leiden. Zijn voorbeeld van trouwe beleving van
het geloof, zijn beginselvastheid en de verborgen
goedheid van zijn hart zullen ons zeker bij-
blijven.

Goede God, wij zijn U dankbaar voor al het
goede dat door zijn handen tot stand kwam in
de vele jaren die hem gegund werden. Wij we-
ten dat hij steeds met U verbonden leefde in
goede en kwade dagen. Nu zijn leven onder ons
is afgebroken leggen wij zijn werken en stre-
ven in uw handen, en ook onze pijn om dit
afscheid. Schenk hem de vreugde van het eeu-
wig samenzijn met U, zoals Gij het hebt be-
loofd aan uw getrouwen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, samen met
moeder hebben we eerlijk getracht u alle levens-
kansen te bieden. Toen ik alleen achterbleef en
mijn krachten begaven hebt gij gedurende vele
jaren tijd noch moeite gespaard om mij bij te
staan, en dit tot aan mijn laatste ademtocht.
Blijft ons gedenken in herinneringen en gebe-
den. Zo blijven wij verbonden over de grenzen
van tijd en ruimte.