

Al wie leeft en in Mij gelooft, zal niet  
sterven voor eeuwig.

**GEDENK VOOR GOD IN UW GEBEDEN  
EN HEILIGE MIS**

DE HEER

**FLORENT-ANDRE MOREELS**

echtgenoot van Mevrouw

**Marie COOPMAN**

geboren te Strijpen op 2 februari 1909 en  
onverwacht maar niet onvoorbereid tot Zijn  
Schepper weergekeerd te Grotenberge op  
13 augustus 1970, gezald met de ziekenolie  
in extremis.

"Hij was door God en de mensen bemind,  
en zijn aandenken zal in eer worden gehou-  
den." Dit getuigenis uit de H. Schrift geldt  
voor deze kristelijke, werkzame en recht-  
schapen echtgenoot en vader.

Met onbegrensde offervaardigheid en diepe  
genegenheid behartigde hij de opvoeding  
van zijn kinderen en kleinkinderen. Van  
zijn liefdevolle bezorgdheid en grote dienst-  
baarheid kunnen velen getuigen, vooral zijn  
werkmakers.

"Heer, laat uw dienaar binnengaan in uw  
vreugde zonder einde. We kunnen niet ge-  
loven dat zijn leven tevergeefs voorbij is ge-  
gaan, en dat alles wat hij voor zijn vrouw,  
kinderen, kleinkinderen, voor vrienden en  
kennissen heeft betekend, nu verloren is.

Maar wij verenigen ons met het geloof in de  
verrijzenis, waarin hijzelf aan U heeft vast-  
gehouden ten einde toe."

Wanneer het lijden hem de arbeid onmo-  
gelijk maakte, wist hij zonder klagen nog  
vol attentie te zijn voor de anderen. Zo is  
hij gelouterd voor Zijn barmhartige God en  
Rechter verschenen.

Dierbare echtgenote, beminde kinderen en  
kleinkinderen, dank voor die nooit aflatende  
liefde en zorg tijdens mijn jarenlange ziekte.  
Denk niet dat U verder leeft zonder mij,  
want levend bij de Heer, ben ik meèr en  
echter met U verbonden, en zal ik uw voor-  
spraak zijn.

Dierbare familieleden, blijft diep met el-  
kaar verbonden in vriendschap en vrede,  
en bidt voor mij.

Heer Jezus, hoop van die in U sterven,  
ontferm u over hem en ook over ons.

Mevrouw Florent MOREELS-COOPMAN,  
Heer en Mevrouw Lucien EEMAN-MOREELS  
en kinderen,  
Heer en Mevrouw Marcel DE VROE-  
MOREELS en kind,  
De families MOREELS, COOPMAN,  
BROECKAERT en VAN CAENEGHEM,

bedanken voor uw gebeden en ge-  
lovig deelnemen in hun rouw.

Uitg. LAFORT - St. Maria-Lierde.