

†

Dankbare herinnering aan
mevrouw

Godelieve Moreels

echtgenote van de heer Jan De Schrijver

geboren te Strijpen op 22 april 1938,
overleden te Zottegem op 4 augustus 2002,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Godelieve,

Je hielp graag en veel.

Je was een zorgzame vriendin voor velen.

Familie en buurt waren je lang leven.

Je was zo graag onder de mensen.

Actief op verschillende terreinen,

waren je dagen goed gevuld.

En je had nog zo veel plannen...

Lieve meter,

Je was zo goed voor mij.

Je stond me bij met raad en daad.

Ik zal die donderdagavond nooit vergeten.

Je was blij, alles was goed verlopen

en dan gebeurde dit.

Ik begrijp het nog niet, dat zoiets kan.

Ik zal je heel erg missen.

Je metekind

Meter,

Je blijft in onze herinnering als een bezorgde,
gastvrije grootmoeder die nooit genoeg lekkers
kon klaarmaken voor ons allemaal.

Met Nieuwjaar, Sint-Maarten, verjaardagen,
barbecues : altijd was het feest.

Zelfs voor een picknick aan het strand
of de Ourthe was geen moeite te veel.

Je kleinkinderen

Mama,

Bedankt voor je inzet voor ons gezin.

Nooit was het je te veel of te zwaar.

En het was zwaar.

Papa thuis verzorgen, maandenlang,

het was een enorme opgave.

Bedankt.

Je bent nu aan de andere kant,

maar in ons hart dragen we je dankbaar mee.

De families

De Schrijver, Moreels, De Vos en Lievens

danken u voor uw gebed en oprecht medeleven.

