



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HILONÉ MOREELS

weduwnaar van Mevrouw

MARIA BRISMOUTIEZ

geboren te Zottegem, de 31 januari 1885 en godvruchtig overleden te Zegelsem, de 6 februari 1957, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

**Hij was lid van verschillende godvruchtige Genootschappen.**

Hoe ervaren wij nogmaals bij dit verscheiden, dat de schikkingen van God zo onzichtbaar zijn voor het oog der mensen! Een ouderling verlangt de zorgen en de rust van een Godshuis en zie het wordt de korte voorbereiding op de dood. Is de dood vaak voor de jeugd verborgen ook de ouderling kan door Gods' bezoeking worden verrast. Laten wij waakzaamheid beoefenen en Gods' dag nabij weten!

De overledene doet ons denken aan het gebed van de psalmist: «Heer, ik heb grote pijnen geleden in mijn lichaam, maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen uit liefde tot U!» (2 Mach. VI, 32.)

Drie dingen maken de dood kostbaar zegt de Heilige Bernardus: «de rust na de arbeid, de vreugde van het nieuw leven en de veiligheid van het eeuwige!»

Duurbare kinderen, lieve kleinkinderen, hebt dank om uw afhankelijkheid en liefde. — God lone u ervoor! — Moge het aandenken aan moeder en vader een plaatsken behouden in uw gebed.

Mijn bureu en vrienden, die mij zo trouw ter zijde stond in mijn ziekte; ook u dank ik welgemeend; vergeet mijn ziel voortaan niet. Moge uw vurige gebeden tot Gods' liefderijke barmhartigheid opstijgen, opdat mijn ziel moge opgaan tot de vrede van de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

R.

I.

P.

Mijnheer en Mevrouw Michel MOREELS-BAERDEMAN;

Mejuffers Claudine en Micheline MOREELS;

De families MOREELS, DE GROOTE, BRISMOUTIEZ en DE BACKER

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN

CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.