

Wij geloven dat

ZUSTER FRANÇOISE **MARGRIET MOREELS**

op 14 september 1983 na het ontvangen van het ziekensacrament in het eeuwige liefdeleven van God werd opgenomen.

Zij werd geboren te Asper op 28 oktober 1903 geprotest als zuster van Maria te Brakel op 1 september 1928 en ontsliep in de Heer te Maarkedal op 14 september 1983.

In leven en sterven is zij geheiligd door de H. H. Sacramenten.

Stil en bescheiden is, in het jubeljaar van onze congregatie, Zuster Françoise van ons heengegaan. Zij was een voorbeeldige en trouwe zuster van Maria. Dagelijks was de eucharistie het middelpunt van haar leven. Ook als het stappen haar uiterst moeilijk viel, trok ze naar de kerk. Haar paternoster was haar steun. Hoeveel heeft ze eraan gebeden voor de groei en bloei van de congregatie, voor de vele kinderen waaraan zij 44 jaar lang haar beste krachten wijdde. Voor de missies had zij een grote voorkeurliefde. Met onvermoeide ijver bad en naaide zij ervoor. Reeds geruime tijd voelde zij haar krachten verminderen. Steeds dankbaar om elke hulp aanvaardde ze haar langzame aftakeling in gelovig vertrouwen. In haar ziekenkamer heeft zij veel gebeden en geofferd voor haar dierbare familie, de priesters, de intenties van de Kerk, haar geliefde congregatie en niet in het minst voor haar medezusters verpleegsters.

Goede zuster Françoise, wij danken u voor uw toegewijd religieus zijn. Nu gij in de vreugde van Gods heerlijkheid leeft, rekenen wij op uw voorpraak voor allen die u dierbaar waren.
H. Maria, bid voor ons !

Om uw gebed en uw meelevens
danken u :

De Algemene Directeur,
De Algemene Verantwoordelijke en de
Zusters van Maria,
De families Moreels-Verhoeve

Druk. LIPPENS, Kloosterstraat 3
Machelen - Zulte - Tel. (091) 86 29 31